

maandag, 01 oktober 2012

Sankt Ludwig

Sloop St. Ludwig kwestie van tijd (20/9)

Zoals het klooster Sankt Ludwig in Vlodrop zijn er alleen in Limburg al zestien kloosters, die door uitgeweken Duitse ordes zijn gebouwd. Het is een ratjetoe van stijlen in een onsamenhangend geheel, net zoals die andere zestien. In zijn soort zeker niet de mooiste, om niet te zeggen lelijk. Het is vooral erg groot en dus onhandig om een nuttige bestemming te vinden. Het is met hoge ruimtes, enkel glas en een niet geïsoleerd dak niet warm te krijgen. Er is een zeer klein groepje burgers zonder geld of plannen om het gebouw een nuttige bestemming te geven, die een veel grotere groep burgers dwars zit via eindeloze procedures. De huidige eigenaars hebben respectvol achterstallig onderhoud verzorgd van het park rondom het gebouw. Ook zorgen zij voor een bescheiden positieve invloed door hun bestedingen in de omgeving. Vele redenen dus om eindelijk het gezond verstand te gebruiken en het verzet tegen de sloop te staken.

Wilbert Dekker

Roermond