

Stichting Burgercomité St. Ludwig (SBSL)

Bergerweg 21 a

6063 BN VLODROP

Louis op de Kamp

voorzitter/secretaris

Tel : 0031 (0)475 401751

Fax : 00 31 (0)84 7107426

IBAN : NL54RABO0154606898

www.st-ludwig.nl

E-Mail: stichting-burgercomite-st-ludwig@hotmail.com

Vlodrop, januari 2015.

Geachte lezer van onze site,

Ik wil u hartelijk welkom heten op onze bescheiden site www.st-ludwig.nl.

Fijn dat u interesse toont in de werkzaamheden die we, in het belang van het rijksmonument St. Ludwig, de afgelopen 18 jaar uitoefenden.

Helaas is het ons niet gelukt om dit waardevolle rijksmonument te redden.

- De eigenaar, de stichting MERU/MVU, kreeg uiteindelijk haar zin! Dit had de organisatie 18 jaar lang afgedwongen. Ook nu weer: Het grote geld wint!
(Zeker wanneer we vast kunnen stellen, dat die zelfde rechtbank en diezelfde Raad van State ons vijftien jaar lang in elke monumentenprocedure wél steeds in het gelijk stelde.....).
- De gemeente Roerdalen liet, 18 jaar, alles na om de belangen van het Monument te dienen. Roerdalen is nu zelf de grootste verliezer. Zij volgde 18 jaar lang de uitspraken van rechtbank en Raad van State niet op, waardoor het rijksmonument verloederde. (Ja, dit kan in Nederland). Een pracht monument verdwijnt nu geheel onnodig van de aardbodem. Een monument, waarmee Roerdalen en MERU zich hadden kunnen profileren op de cultuurhistorische en de toeristische markt. Helaas!
- De belangenorganisaties konden uiteindelijk niet op tegen het grote kapitaal van zowel MERU als ook van de gemeente, die zelf ook tienduizenden euro's investeerde in het laten verdwijnen van ons unieke en waardevolle culturele erfgoed. Jammer!

Onderstaande brief ontvingen we van een van onze sympathisanten.

Hij is representatief voor de vele telefoontjes, opmerkingen, brieven en mails die wij de laatste weken mochten ontvangen.

Daarom willen wij u deze overwegingen niet onthouden.

Louis op de Kamp,

Voorzitter/secretaris

Deze brief werd de voorzitter tijdens de laatste St. Ludwigwandeling overhandigd.

Vlodrop, 28 december 2014.

Beste Louis,

Uiteindelijk bleek het noodlot onafwendbaar.
De laatste tijd tekende het zich al langzaam af.

Het grote geld en -daardoor- de langste adem heeft z'n zin gekregen.

Jarenlang een rechtvaardige strijd gestreden en uiteindelijk met lege handen.

Je hebt de erfenis van Harry Cox met verve beheerd.

Ja, die goede Harry, hoe lang is het al weer geleden dat ook ik zelf nog diverse malen bij hem thuis heb gezeten, de aanwezigheid bij de zittingen in Maastricht, Roermond en Den Haag.

Wat ons allen moet blijven is de saamhorigheid (de een meer als de ander) om het cultureel erfgoed -St. Ludwig- van de ondergang proberen te redden.

Een lintje hebt je verdiend, Louis, maar jou kennende zou je dit van de gemeente Roerdalen niet accepteren, nu deze een nóg grotere tegenstander is gebleken dan de MERU.

Het bericht in het plaatselijk nieuwsblaadje, dat vandaag de laatste St. Ludwig-rondleiding is, bracht bij mij toch een plotselinge schok teweeg, ofschoon mij de beslissing tot afbraak al een paar dagen bekend was.

Vele malen ben ik mét of zonder hond langs St. Ludwig gewandeld.

Op 12 september 2001 liep ik weer eens met mijn hond (toen vier maanden oud) langs St. Ludwig toen de sloopkogel erdoor ging en spoedde ik me naar de parkeerplaats en naar huis om de politie te bellen. Vandaag ben ik met dezelfde hond (nu bijna 14 jaar oud) present bij de laatste wandeling.

Wat ons rest, is alleen nog de weemoed om het verlies van een uniek Monument en de wetenschap dat al het mogelijke is gedaan.

B.J.

Deze brief is wat betreft de naam van de schrijver om privacy redenen geanonimiseerd.